



L'été indien

Op een heerlijke dag in september speelt de zon door de hangende flesjes en genieten wij van de prachtige materialen die de herfst ons te bieden heeft. Op het terras genieten we straks van een heerlijke maaltijd aan een sfeervol gedekte tafel. Je voelt meteen de warmte en de uitnodigende sfeer van deze mooie nazomer.



tafellandschap

Wat heb je nodig?

Oude bloempotjes, touw, mini pompoentjes, sierkomkommer (Cucumis Egel XL, Cucumis Maryline), Dahlia 'Chat Noir', hortensia (Hydrangea), Echeveria, granaatappel zwart (Punicum granatum), lisianthus (Eustoma 'Black Pearl', 'Brown Rosanna')

Hoe ga je te werk?

Hang kleine flesjes gevuld met gekleurd water verspreid aan een tak in je boom. Laat hierin de schitterende dahlië's en de twee lisianthussoorten pronken in de zon. Met hortensia, sierkomkommer, mini pompoentjes, granaatappeltjes, vetplantjes en oude bloempotjes die je zelf vult met de verschillende materialen maak je een sierlijke strook over de tafel.



op je bord

Knoop een servet in een passende herfstkleur en leg dit op je bord. Breng een kleurrijk accent aan door er een sierkomkommer op te leggen waarvan je het steeltje omwikkelt met een stukje gekleurd touw waaraan je een naamkaartje hangt.



